

Verdwenen bedrijvigheid in de Don Boscobuurt

Dit is een van de verhalen die eerder gepubliceerd zijn op de website "Buurtwinkels" van het Amsterdam Museum. De verhalen die in Oost spelen zijn overgeplaatst naar het Geheugen van Oost, vanwege sluiting van de oorspronkelijke website. Dit verhaal is uit 2012.

1960

Frans van Zelm schrijft; vanzelfsprekend gaat het in een verhaal meestal om één of enkele winkels. Wat ik mis is het totaalplaatje: wie of wat zat waar met een enkele opmerking. Ik beperk me tot een gebied dat begrensd wordt door Middenweg, Ringdijk, Kamerlingh Onneslaan en Senefelderstraat, allemaal in Amsterdam Oost. Ik kies voor de periode omstreeks 1960. In dit stukje zitten vast en zeker fouten. Door markeringen met vraagtekens geef ik zelf al aan dat ik twijfel of het klopt.



Op bovenstaande plattegrond staat het gebied afgetekend



Begin van de Ringdijk, foto uit collectie F.van zelm

Ik werk van boven (Ringdijk) naar beneden, de nummers 1 t/m 5, en van rechts (Middenweg) naar links, de nummers 6 t/m 0, steeds met vermelding van de kruisende zijstraten.

1 RINGDIJK

De Ringdijk nummert 1-2-3 in plaats van 1-3-5.

1.1 Rechts (vanaf de Middenweg)

Middenweg

- Op nummer 15a ooit (hoef-)smid Verduin: in mijn tijd gewoon een (mooi) woonhuis.
- Cornelis Drebbelstraat
- Willem Beukelsstraat
- Trap van de straat naar het wandelpad op de dijk.
- Senefelderstraat (in het verlengde van de ...)
- Bessemerstraat

1.2 Links (vanaf de Middenweg)

Middenweg

- Het Rechthuis: de platenzaak waar ik mijn eerste lp's kocht.
- Houthandel van W.Wagner, rechts in hetzelfde pand was een tijd lang onderdeel van Quatfass
- Op nummer 2 een garage
- Quatfass: ijzerwaren. Hier stuurde opa me naartoe om bij 'oom' Piet 1,5 duims bolkopschroeven met spoed 3 te kopen. Het is nu een restaurant.
- Fietsenmaker Gerrit Kramer op nummer 7.

De poort met op het binnenterrein:

- Van Kinsbergen had rechts in de poort een trapje naar een binnendeur.
- De meubel-'fabriek' van mijn opa Ketting.
- Smid Dorus Rijkers. Doodeng als hij aan het lassen was.
- Iemand die haspel maakte voor de PTT.

- Achter de schuifmuur kermisklanten en/of een wasserij (voorkant aan de Simon Stevinstraat).
- Later werd het binnenterrein 'Bierman textiel' en nu staan er huizen.
- Aannemer Sibbel op de nummers 9 en 10: aan de buitenkant was niet te zien wat daar gebeurde.
 - Leerbewerker A.M. Koehof op 11 maakte orthopedisch schoeisel en zadels voor de politie.
 - Er naast sigarenboer W.L.J. Le Minje, had soms ook 'dubieuze boekjes' in de etalage. In betere tijden had hij een bibliotheekje.
 - Op nummer 16 juwelier (vooral horloges) Van Velse. Werd later een kapsalon.
 - Zat er in de zestiger en zeventiger jaren een rijwielhandel van G.J. Blankenstijn op 17/18 ?
 - Op 19 melkboer Grotendorst met melkkratten op de stoep. Werd dat de wasserette van R.M. Moederzoon ?
 - Het manufacturenwinkeltje van de gezusters Van der Kuyl.
 - Het koffiehuis Ringdijk waar ik echt helemaal nooit binnen ben geweest. Nu restaurant 'la vallade'.

Cornelis Drebbelstraat

- Op 24 Jan Hopman: verf, behang en glas. Voorheen kruidenier Hulsman.
- Iets verder (27) Kolenbedrijf Slagboom en van Kooperen, later kort autobanden.
- Er naast Firma L.J. Steenkist & Zn., handel in metaalwaren en gereedschappen.
- Melkboer Cor en later zoon Leo Prins.

Willem Beukelsstraat

- In mijn tijd winkelloos maar ooit zaten er een smederij Gebr. Riepe (nummer 30) en het winkeltje van Welman (petroleum en snoep)

Senefelderstraat (in het verlengde van de ...)

- Het houten noodgebouw van de Mytylschool. Nu in echt steen de 'van Koetsveldschool'.
- Een kippenslachterij.

Bessemerstraat

2 S. STEVINSTRAAT

Wikipedia geeft hoog over hem op: "Simon Stevin (Brugge, 1548 - Den Haag of Leiden, 1620) leverde als pionier vele bijdragen aan theorie en praktijk van wiskunde (decimale stelsel voor breuken), natuurkunde en toegepaste wetenschappen als waterbouwkunde en landmeetkunde. Het Nederlands kreeg dankzij Stevin eigen wetenschappelijke woorden zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wijsbegeerte."

** 2.1 Rechts (vanaf de Senefelderstraat)

Senefelderstraat

- Stoffeerder Hanepen uit de Senefelderstraat werkte vanuit zo'n garagebox.
- De woonhuizen 33 t/m 29.

Willem Beukelsstraat

- Allemaal woningen tot aan op de hoek ...
- Schoenmaker Frans Westenbrink op nummer 13.

Cornelis Drebbelstraat

- Verfwinkel (magazijn) van Hopman. Het was ooit melkboer Bogaard en daarna woonde er een schilderes (Wilhelmina Rulof?).
- Weer woningen. Dit hele blok is trouwens gerenoveerd.

- Om de bocht op de hoek met de Wakkerstraat het kerkje ‘De Koningszaal’, later een tapijthandel en toen Cash and Car. Nu is het een gebouw van de Jehovah’s Getuigen.

Wakkerstraat

Links (vanaf de Senefelderstraat)

Senefelderstraat

- Op nummer 48 de Maria Immaculataschool. Nu dependance van het katholieke Cygnus Gymnasium.

- De woonhuizen 46 t/m 42.

Willem Beukelsstraat

- Dependance van Het Witte Kruis.

- Parkeerterrein van transportbedrijf Bijstra, later Saan. Nu tuinen vanaf de Ringdijk.

De oude Bijstra (een Fries natuurlijk) is ooit begonnen in de bocht op 12a.

- De timmerwerkplaats van Rakers heeft een echt eigen ‘huis’-nummer: 24.

- Kachelsmederij Lagerwaard op 22.

Cornelis Drebbelstraat

- De Koningin Wilhelminaschool (met hoofdmeesters Mijnaerends, meesters Van der Louw, Spaans en Groenewoud en juffen Boven, Richie en Happel). In 1982 vervangen door woningbouw.

- Twee bedrijven op 18 en 16. Een daarvan was waarschijnlijk wasserij Dijk en Bogers.

- Het zal ‘toen’ zeker anders geweest zijn maar nu zit op 14 ‘Die-Art glas Glas-in-lood’.

- In de bocht op nummer 12a, sinds 1950 maar inmiddels gesloten, Ringdijkgarage (Citroën) met paardenhoofd aan de muur. Voorheen stalling voor kermisklanten en toen paardenstalling en bakfietsenverhuur van Bijstra.

- Op 8 ook Bijstra. Nu ...

- En op 2a weer Bijstra. Nu ...

- Op de hoek met de Wakkerstraat: kantoormachinehandel Wilson, maar misschien ook gehoorapparaten of iets met elektronica (?).

Wakkerstraat

3. Wakkerstraat

Dit wordt moeilijk met zo veel winkels! De straat is in ieder geval vernoemd naar J.P. van Medenbach Wakker, burgemeester van Amsterdam van 1825 tot 1853.

Rechts (vanaf Middenweg)

Middenweg

- Proeskie: huishoudelijke artikelen en speelgoed met twee ietwat stoffige heren in stofjassen. Jonge oom Arnold hielp soms bij het uitladen van nieuwe waar en mocht dan ‘breuk’ meenemen. Nu Bianco for men (herenmode).

- Een stukje blinde muur met een poortje naar ...

- Op nummer 2 en 4 drukkerij Van der Linden.

- Poelier Zwaanenburg op 6.

- Daarnaast een drogisterij (mvr. M. Brunet de Rochebrune). Later Het Groene Kruis.

Je kon je er laten wegen op een soort ziekenhuisweegschaal, met zo'n schuif aan de bovenkant.

- Op 10 melkboer Schiet, later Van der Heijde.
- Op 12 verf, behang en handvaardigheidsartikelen van J. Honschooten.
- Dan niet een winkel maar het kantoor van de Stichting Thuishulp Amsterdam.
- Iets verder, op 16: bakker (ome Willem C., tante Tonny en zoon Wim?) Hoffman.
- Misschien een bergplaats op 18? Ooit een stomerij of stoffeerderij?
- Op de hoek met de Simon Stevinstraat kantoormachinehandel Wilson, maar misschien ook gehoorapparaten of iets met elektronica (?).

Simon Stevinstraat

- Het kerkje 'De Koningszaal', later een tapijthandel en toen Cash and Car. Nu is het een gebouw van de Jehovah's Getuigen.

Cornelis Drebbelstraat

- De kolenhandel Kayen werd een rotanwinkel en toen bloemenwinkel 't Hoekje. Met slagerij De Wit, de laatste der Mohikaan-winkeliers.

- De kleuterschool van Tryfosa op nummers 24 en 26 werd een 'Werkinrichting voor RK blinden'.

- Verder tot 36 waren en zijn het woonhuizen.

Willem Beukelsstraat

Links (vanaf Middenweg)

Middenweg

- Ooit kruidenier Wijnbergh & Co., toen Jamin. Daarna een kledingwinkel en nu The Coffee Company.

- Op nummer 1, lang geleden, stalhouderij Timmer. In mijn tijd een garage of taxi-stalling. Nu een ... hair stylist (= kapper).

- Een fietsenmaker of -stalling. Naam onbekend.

- Nummertje 7: groenteboer eerst Kamman, daarna Messink en toen Versteeg.

- Kapper Co Leurs (met De Lach) en zoon Jan-Dick Leurs.

- Op 11 'modeartikelen en kleermakerij' Velders.

De 'maker' zat, zoals dat hoorde, in kleermakerszit op een verhoging voor het raam.

- Vervolgens slagerij P.T. Rijper, nu H.G. de Wit (van dhr. Waagmeester); de beste slagerij in Amsterdam. Dit is één van de twee laatst overgebleven winkels in de wijk.

- En wie of wat zat er op nummer 15?

Cornelis Drebbelstraat

- Lederwaren Oudendijk.

- 41 is een twijfelgeval: winkel of niet? De woningkaart biedt geen uitkomst.

- Ook 45 heeft een winkelpui maar wie er zat ... Joost mag het weten. Misschien was dat tussen '65 en '70 al geen winkel meer. Bij nadere beschouwing van de woningkaart van het onvolprezen gemeentearchief blijkt dat het van '25 tot '27 een sigarenzaak is geweest en tot '31 een rijwielhandel. Daarna wordt het beeld wazig.

- Zeker weten: op 47 melkboer Daniël G. Meijer met dochter Ada. Van horen zeggen dat het eerst kruidenier Niezink was.

- Een flink stuk met woonhuizen.

- Tenslotte bakkerij Van Deudekom. Oude Jan legde een prachtige verzameling ansichtkaarten aan. 'Jonge Jan de bakker' stopte in 1999 en verhuisde naar Diemen.

Het is nu een organisatieadviesbureau (saai).
Willem Beukelsstraat

4. James Wattstraat

Wikipedia: James Watt (Greenock, 1736 - Birmingham, 1819) was een Schots ingenieur en wordt beschouwd als de uitvinder van de moderne stoommachine. Maar ook is hij de uitvinder van het eerste kopieerapparaat, waar hij in 1781 patent op kreeg.

Een makkie want geen enkele winkel.

5. Zacharias Jansstraat

Wikipedia: Sacharias Jansen (Den Haag, ca. 1585 - Amsterdam, ca. 1632) was een brillenslijper te Middelburg. Hij wordt genoemd als uitvinder van de telescoop. Zoon Johannes zou later onder ede verklaren dat Hans Lippershey, een collega van zijn vader, het ontwerp daarvan had gestolen. Onenigheid ook over de manier waarop de naam gespeld moet worden ;-).

Rechts (vanaf Middenweg)
Middenweg

- Café-restaurant De Meerhoek (De Beursbengel).

Cornelis Drebbelstraat
Willem Beukelsstraat
Links (vanaf Middenweg)
Middenweg

- Misschien kruidenier Van Amerongen en later een kleine AH.
Cornelis Drebbelstraat

- Elisabeth Boddaerthuis. Daar werkte onder andere Ruud Willemse.
- De Rehobothkerk. Ander geloof dus nooit binnen geweest. Werd in 1972 gesloopt; er staan nu woningen.
Willem Beukelsstraat

6. Kamerlingh Onneslaan

Wikipedia: Heike Kamerlingh Onnes (Groningen, 1853 - Leiden, 1926) was een Nederlands natuurkundige, winnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde (1913 voor zijn onderzoek naar de eigenschappen van materie bij lage temperaturen, dat onder andere tot de productie van vloeibaar helium heeft geleid) en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden.

Rechts (vanaf Middenweg)
Middenweg

- Nieuwbouw van 1964 en bepaald geen parel: C&A (alleen heren). Later A. van Vuuren sportwinkel, Cruijff Sport en nu zo'n gezellige RABO.
- Verder nieuwere nieuwbouw: beneden nu de Kijkshop met boven woningen. Stond daar niet een tijdelijk kantoor van ... Bouw- en woningtoezicht?
Cornelis Drebbelstraat

- Een garage ..., nu Lux.
Willem Beukelsstraat

- Het 'nieuwe' postkantoor (1960). Maar PTT, KPN, TNT, Post NL ... bestaat dat nog?
Vandaag misschien nog wel maar het pand is alvast ingenomen door een aannemers-
bedrijf.

Senefelderstraat

Links (vanaf Middenweg)

Middenweg

- Op de hoek de telefooncentrale. In 1960 kreeg het de deuroplijsting van de centrale
aan de Herengracht.

- Een kantoor van de Dienst Beplantingen.

- Ingang naar Van Vliet en Wielinga (een van de eerste tuincentra) en de clubhuizen der
padvinders. Dat is nu park Frankendael met ooevaars en duur restaurant 'De Kas'.

- Ingang naar Klein Dantzig, een volkstuintencomplex dat zich ooit uitstreckte tot aan
de Ringdijk en het Amstelstation.

Nobelweg

7. Middenweg

Als ik me hier al iets herinnerde, dan zeker niet in de goede volgorde. Ik kreeg hulp van Vera van der Hilst en enkele winkeliers van nu die zich de toestand van toen nog voor de geest konden halen. In ieder geval stond er op de Oetewalerbrug in de 'spits' een agent met een draaibaar verkeersregelbord.

Omdat er aan de Middenweg nog wel veel winkels zitten, vermeld ik ook de huidige bestemming, ter oriëntatie anno 2012. En met strak en saai de huisnummers ervoor.

Rechts (vanuit centrum)

Ringdijk

- (2) Het Rechthuis (ingang toen Ringdijk): de platenzaak waar ik mijn eerste lp's kocht. Daar zit nu sushirestaurant Boss met de deur aan de Middenweg.

Op het Rechthuis zat een lichtkrant. Wie doet me een foto daarvan in zichtbaar werkende toestand?

- (4 t/m 10) Nu zo'n heerlijke, gezellige ABN-AMRO. Als je het breed hebt, kun je breed winkels in beslag nemen.

- (10) Slijterij H. van Doornik. Misschien met een interieur van opa ...

Gaarne een foto van het interieur en van de Paasetalage met kuikentjes.

- (12) Rattink: sigaren en tijdschriften. Nu een uitzend- of reisbureau.

- (14-16) Zat er op 16 niet Meijes en Höweler? Daarna witgoedwinkel Okkerman en nu een Budget Store van Het Leger des Heils.

- (18) Misschien alleen een woonhuis.

- (20) Van 1951 tot 1975 bioscoop de BIO. Bio... van bioscoop of van Bio Vakantieoord? Nu M&S mode.

- (22-24) Sinds 1935 De Veenendaalse: een dubbele winkel met textiel. Na WOII werkte pa hier (uiterst) kort. Het is nu videotheek Mega Video (een laatste in Amsterdam?).

Erachter in de laaggelegen tuin handboogschietvereniging Concordia tot en met 1998 een schietzaal en er was een kegelbaan. Nooit geweten ... Om het nog gekker te maken: De Veenendaalse was voor 1935 café Oost-Indië met tot 1922 huisnummer 6-14! En in 1900 werd daar de FC Ajax opgericht.

- (26) Misschien een bakkerij of viswinkel. Nu een Hans Anders.
- (28) Van Kessel schoenen. Nu Het Huis opticien.

Er stond een apparaat waarmee je je botten in de schoen kon zien zitten, as-dat-'t paste. Medisch gezien waarschijnlijk totaal onverantwoord.

- (30) Huishoudelijke artikelen en speelgoed Proeskie met twee ietwat stoffige heren in stofjassen. Jonge oom Arnold hielp soms bij het uitladen van nieuwe waar en mocht dan 'breuk' meenemen. Nu Bianco for men (herenmode).

Wakkerstraat

- (32) Ooit kruidenier Wijnbergh & Co., toen Jamin. Daarna een kledingwinkel en nu The Coffee Company.

- (34) In 1975 (!) We herenmode. Nu Carla damesmode.

- (36) Apotheek Snuif zit er nog altijd.

- (38) Juwelier Strego. Nu GSM1, telecom.

- (40-42) Café-restaurant De Meerhoek (De Beursbengel). Het werd de allereerste McDonald's in Amsterdam en Zeeman heeft er ook nog 'huis' gehouden. Nu Dam's feest- en theaterartikelen.

Zacharias Jansstraat

- (44) Ooit kruidenier Van Amerongen en later een kleine AH. Toen Mantela, Bianco (voor dames) en nu kapper Alexander.

- (46) Daar zat drogisterij Plaatsman met in de kelder een aquariumafdeling.

Nu drogist Coco.

- (48) Altijd een stomerij, nu Palthe.

- (50) Fotowinkel Boomgaard, later Capilux. Nu Kant, lingerie.

- (52) Nog altijd een viswinkel, heel lang Braan en nu van Tol en De Geus.

- (K. Onneslaan 2) Nieuwbouw van 1964 en bepaald geen parel: C&A (alleen heren).

Later A. van Vuuren sportwinkel, Crujff Sport en nu zo'n gezellige, heerlijke RABO.

- Boekhandel K. Lintvelt.

- Het oude postkantoor.

- Kapper Kamoschinski. Hij verhuisde naar de Hogeweg..

Lintvelt, postkantoor en kapper moesten wijken voor de aanleg van de Kamerlingh Onneslaan.

Kamerlingh Onneslaan

Links (vanuit het centrum)

Kon ik me van de rechterkant nog wel wat voor de geest halen; links is helemaal gatenkaas. Maar De Gruyter zat er echt.

Ringdijk

- (1) Eerst de stoffenzaak van Van Dam, toen een 'vage' etalage van een verzekeraar. Nu broodjeszaak Dubbel-Op.

- (3) Nog altijd een fietswinkel. Heet nu Fiets en Meer.

- (5) Miermans, huishoudelijke apparaten. Nu First Life damesmode.

- (7) Geen winkel maar woonhuis?

- (9-11) Both, later en nu nog steeds Blokker.

- (13-17) Schoenenwinkel Houtman. Nu Manwood schoenen.

Bij de volgende, vele vraagtekens kan sprake zijn van Hesp chocolaterie, De Meerslagerij, naaimachines van Van Laun en schoenenwinkel Hoogenbosch, Meijssen (gordijnen) en

Kouwenhoven comestibles en een zaak in babyspul.

- (19) ??? Nu reiswinkel Globe.
 - (21) Nog altijd juwelier Dijkema.
 - (23) Misschien een platenzaak. Nu pizzeria Pescara.
 - (25-27) Toen, in 1960 ... Na mijn tijd de sportwinkel van Cruijff. Nu, alleen op 25, Primafoon (telecom).
 - (29) Valk: woninginrichting. Nu Linnaeus boekhandel.
 - (31) Bakkerij Miltenburg. Nu Fabulous Women, damesmode.
 - (33-37) Nog altijd Scheltinga gordijnen en vloerbedekking.
 - (39) ??? Nu A&A Fashion, damesmode.
 - (41) ??? Nog modewinkel Sophie Vissen en nu De Klaproos, damesmode.
 - (43) Slagerij Fontijn. Nu Louma kinderschoenen.
 - (45) Eventueel schoenenwinkel Bakker (ik twijfel want het zegt me niks). Nu Vedior Uitzendbureau of Gewoon Kaas.
 - (47) Misschien toen bloemenwinkel Kelly. Tussentijds een groentewinkel en nu bakkerij Balvoet.
 - (49) ??? Nu Primera, tabak en tijdschriften.
 - (51) Toen een garage, nu Adams Autoverhuur.
 - (53) Emmer, nu Licht en Wonen; verlichting.
 - (53a) Korff, textiel. Nu ...?
 - (53b) ??? Nu Zacht, kinderkleding.
 - (55) Nog altijd opticiens Stork.
 - (55a) Een Jamin. Nu Junior Store, kinderkleding.
 - (55b) Schoenenwinkel Bata. Of was dit in 1965-70 naaimachines van Van Laun, Singer? Nu The Phone House (telecom).
 - (55c) Nu 'Klaar terwijl u wacht', zo'n sleutelwinkel. Kan zo maar zijn dat die er in 1970 ook al zat.
 - (57) Schep banket. Ze hadden een achterom naar hun ijssalon/snackbar in de Hogeweg. Dat werd Oor. Schep zit er nog.
 - (57a) De Gruyter met boven INAVO. De Gruyter werd wijntapperij en is nu een Mitra met boven een Turks advocatenkantoor.
- Hogeweg

8. Cornelis Drebbelstraat

Wikipedia: Cornelis Jacobsz. Drebbel (Alkmaar, 1572 - Londen, 1633) ontwikkelde zich van graveur tot bouwer van allerlei innovaties: fontein, speciale effecten op maskerades, een perpetuum mobile, de eerste microscoop en een onderzeeboot. Hij was een pionier op het gebied van meet- en regeltechniek.

Rechts (vanaf de Ringdijk)

Ringdijk

- Hopman: verf en glas. Voorheen kruidenier Hulsman.
 - Kachelsmederij Lagerwaard.
- Simon Stevinstraat

- Schoenmaker Frans Westenbrink op de hoek (2).
- Wat zat er op nummer 6? Een wasserette?
- Op nummer 8 schoenmaker Castelein. Deed ook in goudvissen en tubifix. Geen spoor van bewijs gevonden maar in mijn herinnering heeft er ook een sportvis-

winkel gezeten.

- Kolenhandel Kayen werd een rotanwinkel en toen bloemenwinkel 't Hoekje. Met slagerij De Wit, de laatste der Mohikaan-middenstanders. Wakkerstraat

- Lederwaren Oudendijk.
- Is er op 16 ook een winkel geweest, voor 'mijn tijd' misschien?
- Op nummer 18 eerst een kleine Spar-kruidenier, toen een koffiehuis van Baltus. Nu café Drebbels. Zacharias Jansestraat

- Woningen.
- Garage ..., nu Lux. Kamerlingh Onneslaan Links (vanaf de Ringdijk) Ringdijk

- Koffiehuis Ringdijk waar ik echt helemaal nooit binnen ben geweest. Nu restaurant 'la vallade.
- De Koningin Wilhelminaschool (met hoofdmeesters Mijnarends, meesters Van der Louw, Spaans en Groenewoud en juffen Boven, Richie en Happel). In 1982 vervangen door woningbouw. Simon Stevinstraat

- Verfwinkel (magazijn) van Hopman. Dat was ooit melkboer Bogaard en daarna woonde er een schilderes.
- Groenteboer Ap Busman. Wakkerstraat

- Fietsenstalling (in de 'diepte'). In 1970 is het trottoir geëgaliseerd en het huisje op 23 afgebroken. Zacharias Jansestraat

- Alleen woningen. Kamerlingh Onneslaan

9. Willem Beukelsstraat

Wikipedia: Willem Beukelszoon (eind 13e – begin 14e eeuw) is volgens overlevering een Zeeuws-Vlaamse visser. In 1312 wordt hij vermeld als schepen van Biervliet. Welke rol hij werkelijk heeft gespeeld bij het haring kaken is niet bekend.

Rechts (vanaf de Ringdijk)
Ringdijk
Simon Stevinstraat
James Wattstraat

- Willem van Outshoornschoon (met toen hoofd der school Stikker, meester Visser en juf Hoboken). Er zit nu onder andere een kinderdagverblijf in het gebouw. De woning rechts naast de school was voor de conciërge.

Wikipedia: Willem van Outshoorn (Ambon, 1635 - Batavia, 1720) studeerde rechten

in Leiden tot 1658. Vanaf 1660 was hij in Batavia. In 1691 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal. Hij werd als een niet-daadkrachtig bestuurder beschouwd.

Kamerlingh Onneslaan
Links (vanaf de Ringdijk)
Ringdijk

- Melkboer Cor en zoon Leo Prins.
Simon Stevinstraat
Wakkerstraat

- Bakker Van Deudekom. Oude Jan legde een prachtige verzameling ansichtkaarten aan. 'Jonge Jan de bakker' stopte in 1999 en verhuisde naar Diemen. Het is nu een organisatieadviesbureau (saai).
Zacharias Jansstraat

- De Rehobothkerk. Ander geloof dus nooit binnen geweest. Werd in 1972 gesloopt; er staan nu woningen.
Kamerlingh Onneslaan

10. Senefelderstraat

Wikipedia: Alois Senefelder (Praag, 1771 - München, 1834) was een Beiers graficus en toneelspeler, maar hij is op de eerste plaats bekend als de uitvinder van de steendruk of lithografie.

Rechts (vanaf de Ringdijk)
Ringdijk

- Het houten noodgebouw van de Mytyl-school stond er vele jaren. Nu is het, in echt steen, de Van Koetsveldschool (Van Koetsveld was wethouder in Amsterdam.)
Simon Stevinstraat

- Het landje. Wie-o-wie doet me hiervan een fotootje!
James Wattstraat
Kamerlingh Onneslaan
Links (vanaf de Ringdijk)
Ringdijk
Simon Stevinstraat
Wakkerstraat
Zacharias Jansstraat

- Het 'nieuwe' postkantoor (1960). Maar PTT, KPN, TNT, Post NL ... bestaat dat nog? Vandaag misschien nog wel maar het pand is alvast ingenomen door een aannemersbedrijf.

Ik beloofde een saai stuk en dat is het dus ook geworden. Maar ik fantaseer over een prachtige 3D-animatie. In 2D het stratenplan met huisnummers, alle namen en waar mogelijk afbeeldingen. Omhoog en naar beneden staan voor verder of terug in de tijd. Google History, een leuke uitbreiding op Google Maps. In plaats van het StreetView-mannetje plaats je een verticale tijdbalk op een locatie. Misschien bestaat het al.



Wakkerstraat Foto uit collectie F. van Zelm



Situatie anno 2012; op de plek van het voormalig postkantoor op de Kamerlingh Onneslaan



Senefelderstraat - Foto uit collectie F. van Zelm

REACTIES (8)

Hoek Corn.Drebbelstraat/Wakkerstraat

Waar nu Het Hoekje zit, zat heel vroeger 2e helft 40 er jaren , een snoepwinkeltje van Mietje van Koperen. Je kon daar voor een paar centen een snoepje kopen. Tevens mis ik op de Ringdijk de vermelding Kapper Hagevoort, die zat in de buurt van Le Minje. In de Simon Stevinstraat heeft vlak bij het huis van je opa, in de jaren 50 Karel van het Reve gewoond.

Hans Huis in't Veld - 17 aug 201

Middenweg 26

Op nummer 26 zat bakkerij van Dam met een ingang naar de bakkerij in de Wakker straat. Hij leverde toen het Paas en kerstbrood aan Schep op de Middenweg.

Hans Petrie - 25 apr 2016

Middenweg 11

Op de Middenweg nr. 11 was ooit een Albert Heijn gevestigd. Ik werd in 1962 bedrijfsleider van dit filiaal. In november 1962 zijn mijn vrouw en ik daar achter de winkel gaan wonen. Heel klein maar je was al blij dat je woonruimte kreeg. In 1963 zijn we verhuist naar de van Woustraat.

Hans de Nijs - 22 mrt 2015

Maria Immaculata school

Gisteren geweest in de Senefelderstraat en zag tot mijn verbijstering dat de leslokalen gesloopt zijn. Aula staat er nog maar weet niet voor hoelang

Dieuwke Romkema - 2 nov 2014

Middenweg en landje

middenweg 23 nu pizzeria was snackbar oortje. Als ik weer op de middenweg ben zal ik de vraagtekens bekijken. Ik ga ook even duiken in onze familie foto's. Wij woonden in de Senefelderstraat en mijn dochter woont daar nu nog. Uitzicht dus op het landje en wellicht een foto

Dieuwke Romkema - 2 nov 2014

snackbar Oor

Vlgs mij zat snackbar Oor op de Middenweg ter hoogte van Blokker of de fietswinkel. Achterin de zaak een opstapje, als ik me goed herinner, met tafeltjes en stoelen.

Mariska Pennings - 9 feb 2013

Re: bedden&meubelzaak

joop jansen 32:

Op de Middenweg aan de kant van de Bio had je de bedden-meubelzaak Valk

Dag Joop,

Dank voor je bijdrage. Valk had ik nog niet.

Voor de Middenweg ga ik nog een keer naar het Stadsarchief. Op de huizenkaarten is veel info te vinden.

Frans van Zelm - 14 aug 2012

bedden&meubelzaak

Op de Middenweg aan de kant van de Bio had je de bedden-meubelzaak Valk

joop jansen 32 - 9 aug 2012